



TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

NGÔ VĂN PHÚ

Phương gió nổi

THƠ

Vàng trăng dấu hỏi

THƠ



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN



TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

NGÔ VĂN PHÚ

Phương gió nổi

THƠ

Vàng trăng dấu hỏi

THƠ



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

nhìn thay đổi như thế, mỗi lần nghe nói về khát vọng
tự do, khát khao, khát khao của nhân dân Việt Nam trong
tác phẩm "Lòng bão tố" và "Nhà nước Việt Nam ta",
nhìn lại "Nhà nước Việt Nam ta" dưới ánh mắt của

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nền văn học cách mạng Việt Nam được Bác Hồ
đặt nền móng từ những năm đầu thế kỷ 20 và có bước
phát triển rực rỡ từ sau Cách mạng tháng 8/1945, đặc
biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng
lại đất nước sau chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và
phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đổi
ngữ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài
năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký
ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng về
đẹp tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm
giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông
cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học
cách mạng và kháng chiến là bức tượng đài kỳ vĩ ghi lại
diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời
kỳ vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn
học lên một tầm cao mới.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền
văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà
nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Tiếp theo bộ
sách văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh do Nhà

xuất bản Văn học xuất bản, Nhà nước đã quyết định giao cho Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước” (giai đoạn thực hiện 2014 - 2015).

Việc Nhà nước đầu tư xuất bản bộ sách lớn này không chỉ động viên, khích lệ các nhà văn tiếp tục lao động sáng tạo mà còn là công trình thực hiện Nghị quyết 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: “Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Với ý nghĩa ấy, tác phẩm của mỗi tác giả được trân trọng in riêng; tôn trọng tính lịch sử, tính nguyên bản và thống nhất về quy cách, chất lượng, thẩm mỹ... theo tiêu chí của Chính phủ.

Với lòng trân trọng và ý thức trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản đã hoàn thành bộ sách quý với sự cố gắng cao nhất. Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua ba đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn chân thành cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng của Chính phủ, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam giúp đỡ chúng tôi thực hiện dự án quan trọng này.

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách đến bạn đọc trong và ngoài nước.

bộ sách quý | nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN



Nhà thơ
NGÔ VĂN PHÚ

TIÊU SỬ

Bút danh khác: NGÔ BẰNG VŨ, ĐÀO BÍCH NGUYÊN

Họ và tên khai sinh: Ngô Văn Phú. Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1937. Quê quán: Xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC, SÁNG TÁC:

Học khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 1958 – 1961. Tốt nghiệp về làm biên tập viên báo *Văn học* (1961-1963), báo *Văn nghệ* (1963-1966), tạp chí *văn nghệ Quân đội* (1966-1972), Phó phòng văn xuôi báo *Văn nghệ* (1972-1976), Trưởng ban thơ, phó giám đốc, Tổng biên tập, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn (1976-1999). Biên tập viên cao cấp Nxb Hội Nhà văn (1999-2002). Ủy viên quỹ giao lưu và phát triển văn hóa Việt Nam-Đan Mạch (1998-2004). Đã nghỉ hưu.

TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN:

Đã in 216 tựa sách gồm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, biên soạn, nghiên cứu, tạp văn. Trong đó có: *Tháng năm mùa gặt* (thơ, 1978); *Đi ngang đồi cọ* (Thơ, 1986); *Cỏ bùa mê* (thơ, 1988); *Heo may* (1998); *Phương gió nổi* (thơ, 1999); *Chiêm bao* (thơ, 2001); *Nhặt nắng trong mưa* (thơ,

2003); *Vầng trăng dấu hỏi* (thơ, 2006); *Thần hoàng làng* (truyện ngắn, 1992); *Giấc mơ hoàng hậu* (truyện ngắn, 1993); *Người lang thang với mùa thu* (truyện ngắn, 2001); *Bụi và lốc* (tiểu thuyết, 1988); *Ngôi vua và những chuyện tình* (tiểu thuyết, 1989); *Gươm thần vạn kiếp* (tiểu thuyết, 1991); *Ấn kiếm trời ban* (tiểu thuyết, 1998); *Dòng đời xuôi ngược* (tiểu thuyết, 2001); *Mùa cải hoa vàng* (tạp văn 1998); *Cô may* (tạp văn, 2003); *Uy Viễn tướng công* (2003); *Truyện ngắn danh nhân Việt Nam* (5 tập, 2006); *Lý Công Uẩn* (2006)...

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC:

Giải thưởng truyện ngắn báo *Văn học* (1958), Giải thưởng thơ tạp chí *Văn nghệ* (1961), Giải nhất ca dao báo *Văn học* (1962), giải nhất thơ và giải thưởng 5 năm Hội văn nghệ Hà Nội (1975 - 1980), Giải thưởng văn học Vĩnh Phú (1975 - 1980), Giải A về thơ của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1998), Giải thưởng Nhà nước về văn học Nghệ thuật 2012 và nhiều giải khác do các báo, tạp chí, bộ, ban ngành ban tặng.

PHƯƠNG GIÓ NỐI

PHƯƠNG GIÓ NỐI

Đoàn Văn Hùng

PHƯƠNG GIÓ NỐI I

Hoa đỏ đầu sông

Dọc một bờ sông đỏ ngợp hồn,
Thu vào cốt cách một quê hương.
Cái hôm rời xa di công tác,
Tán gạo đưa tôi mấy dặm đường.

PHƯƠNG GIÓ NỘI

Vó bè

gnôe nǚ bờ sòi

Cót két giữa dòng sông nước lợ,

Ông chai trâm mặc trước bè tre.

Cá vào quấy sóng. Kìa vuông vó,

Kéo cà trăng non lắn gió hè.



Vu vo

Phía kia trời đất đang mưa lũ,
Phía này gió mát với trăng trong.
Tình em là ráng chiêu trong mắt,
Hay phía sông hoang phủ cánh đồng?

MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản.....	7
Ảnh tác giả	9
Tiêu sử tác giả	11

PHƯƠNG GIÓ NỐI

Hoa đỗ đầu sông.....	15
Vó bè	16
Vu vơ	17
Nhớ bạn	18
Cờ tướng	19
Nhiêu khê.....	20
Thẩm kín.....	21
Qua Mèo Vạc.....	22
Thác	23
Thanh yên.....	24
Bướm đồng.....	25
Sương muối	26
Chiều	27
Áo đỏ	28
Cọ trong phố	29
Đào vàng	30
Chùa một mái.....	31
Nhớ rừng.....	32
Chiều ngọ môn	33
Mùa thu thả nhíp.....	34
Đêm sao	35
Cá anh vũ	36

TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

Rượu chát.....	37
Mùa xuân.....	38
Cò chiêm bao.....	39
Biên cương.....	40
Đêm ở Lạng Sơn.....	41
Cày xuân.....	42
Danh thiếp.....	43
Cầu Hiến Lương.....	44
Mùa hạn.....	45
Vào thu.....	46
Bản nháp.....	47
Ớt	48
Lối cò	49
Bập bênh nhánh cò	50
Mắt mùa xuân	51
Mưa thu.....	52
Điện hoa.....	53
Cầu giải yếm	54
Chân dung đồng áng	55
Trung sĩ về làng.....	58
Mẹ	60
Lên chùa	61
Khi ta mười bảy.....	63
Thầy giáo Thứ	64
Chí Phèo.....	65
Bên vườn mai	66
Chân quê	67
Ngôi dưới đất.....	68
Ngày xưa	70
Trám quê.....	72
Đã thấy	73
Mùa ú tim.....	74

Những chùm thiên lý	75
Rối nước	77
Hộ pháp canh chùa	78
Tháng giêng Kinh Bắc	79
Tiếng chim	80
Hội cờ người	81
Mưa dầm	83
Thế là	86
Rối có thể	87
Mười năm	88
Thơ tặng một người	89
Phương gió nổi I	90
Phương gió nổi II	92
Mắt bão	94
Hoa sữa	95
Phía trước	97
Chim ngói mùa thu	99
Minh họa	102
Đêm liêu trai	103
Rối sê qua đi	104
Cô gái mộng du	106
Vắng thiếu lên mười	108
Hay là	110
Lối cũ	112
Tiếng thở dài	114
Tìm	116
Kiếp sau	119
Không đề	120
Yêu	121
Người rao bánh	122
Thơ mùa thu	124
Ráng đở	126

TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

Sương mù mùa xuân	127
Rượu cần	129
Phong cách	131
Trong hiệu sách cũ	133
Đêm vũ hội	134
Người đàn bà và con chó nhỏ	136
Tiếng đàn	138
Quán cá hồi	140
Heo may vào phố	142
La hán	143
Đá	145
Tranh lá	146
Gặp ghênh lối cò	147
Tháp chàm	149
Cái tầu	151
Không đê	152
Sông Đà	154

VÂNG TRĂNG DẤU HỒI

I. Hoa xuyên tuyết

Phố xưa	163
Lá bay	164
Hạt lám	165
Hoa xuyên tuyết	166
Côn Sơn	167
Đêm	168
Mùa xuân	169
Trung du	170
Trâu	171

Phố núi	172
Người lạc tượng	173
Tháng chín	174
Đồng tiền trong giếng	175
Sang hè	176
Thường dân	177
Rơm	178
Ngựa chiến	179
Làng cát	180
Hoa núi	181
Chiều biển	182
Nét quê	183
Xứ Đoài	184
Chuông chùa Thiên Mü	185
Đò bên bờ vàng	186
Giao mùa	187
Mặt trời xanh	188
Mùa vị cỏ	189
Lái đò thảo dân	190
Nguyễn Công Trú	191
Trưởng lão	192
Lính cựu	193
Mai vàng	194

II.Nhớ đồng

Nhớ đồng	197
Rét ngọt	198
Đêm làng	199
Câu thơ lục bát	200
Sắc cỏ may	201

TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯƠNG NHÀ NƯỚC

Quán chiếu.....	202
Trung du	203
Ngày xưa	205
Thà bấy con xít.....	207
Mẹ Đốp.....	209
Thăm chí	210
Làng Mơ	212
Giêng hai	214
Làng bài.....	215
Hội chợ nhà nông	217
Sơn Tinh, Thùy Tinh.....	220
Ta đi tìm hồn vía của làng	222
Người bán tép.....	225
Phố huyện	226
Đồng khuya	228
Trăng mùa.....	230
Chùa Thầy năm đánh Mỹ.....	232
Chùa trong chiến tranh.....	236
Bạn cũ	237
Mưa xuân đến Cổ Loa	239
Bạn thơ – đồng – quê	243
Làng ta đâu nỗi?.....	246

III. Vầng trăng dấu hỏi

Ở đây.....	251
Mùa thời gian	252
Ngã tư	254
Mắt	255
Gửi một người.....	256
Đêm Trịnh Phố	258

345

50	Tinh thạch.....	259
60	Mây ngang đôi trăng thế.....	261
20	Ai gọi tên mình	263
70	Nàng đem đến	264
90	Lối trời.....	265
01	Chuyện vô thường.....	266
21	Em sẽ quay trở lại	268
11	Lại viết về con tàu trăng.....	270
22	Công	271
32	Thả câu lục bát	272
03	Cúc trăng	273
53	Mưa bóng mây	275
63	Vầng trăng dấu hỏi.....	276
05	Cầm chướng.....	277
85	Những bông hoa cỏ	279

IV. Người mẫu

12	Tháng chín.....	283
22	Bạn tôi	284
32	Màu thu.....	286
42	Lời nói dối.....	288
52	Bát Tràng	289
62	Đọc đạo đức kinh.....	290
72	Trẻ con thời hiện đại	292
82	Bên mộ Nguyễn Du.....	294
92	Đường trăng	296
03	Phản ca dao.....	297
13	Hai ông La Hán	299
23	Chiều	300
33	Họa sĩ.....	301

TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

Những cánh buồm nâu	303
Vầng trăng cánh buồm	304
Trung Hoa	306
Gùi Phùng Quán	308
Sàn diễn	310
Đi bộ bên hồ	312
Ngựa hoang	315
Chiều mưa	317
Trước mô liệt sĩ vô danh	319
Gà	320
Lên rừng	321
Không để	323
Rùa	325
Áo tơ tắm	326
Bên hồ	328
Tết nhớ Tú Xương	330
Dịch học	332
Người mẫu	334
Hạt bụi	335
Mùa	338